

Valentijn meets Virga Jesse

Gratis bussen behoren stilletjes aan tot het verleden. Niet alleen in Hasselt, ook bij De Lijn. Sima Bus bood dan maar zijn diensten aan, zij het met een betaalkaart. Enkelen hadden daar oor voor en stapten blijmoedig in de bus van Romain de Lichtervelde. Anderen deden al dan niet aan carpooling. Dé pechvogel van de dag werd in de Kempen gesignaleerd. Batterijen zijn soms weerbarstig. Gelukkig wist hij alsnog tijdig het "Smaaksalon" te bereiken. Het gezelschap, bestaande uit 32 Virga Jesse bedevaarders, werd ondertussen door Hugo Orye in de Drugstore op de grote markt met open armen ontvangen. Jawel, ook door zoon Guy, die prompt tussen twee borstconsulten door gulhartig koffie en versnaperingen aanbood in naam van de jongere *locals*.

Wat Hugo niet had aangekondigd was het ter beschikking stellen van een drietal goed opgeleide, pas gepromoveerde stadsgidsen. Prima getalenteerde elementen uit de bloedeigen Hasseltse gynaecologenwereld. Herman VDD, Willy V en Hugo, himself, zouden ons verrassen op een zeer gesmaakte stadswandeling. Trouwens de ganse dag stond in het teken van de smaak. Hoe kan het ook anders in de Stad van de Smaak.

Onder de deskundige leiding van de 'Ware Vrienden', gewapend met 'Drie Pistolen', werd de 'Groene Boulevard' opgezocht, de onvoltooide natte Ramblasdroom van een van het toneel afgevoerde Steve. Deze laatste zou volgens H. Consience in de pan gehakt zijn door de boeren. Zijn paardenkracht is tegenwoordig volledig afgebrokkeld. Dus dan maar verder gewandeld tot bij een opvallend opgestelde jaguar. Een gasboete ten bedrage van 10 Carolus kon nog net worden voorkomen dank zij een minnelijke schikking met de Orde. Nabij de Lakenhallen bleven Hendrik en Katrien aan de grond genageld bij het aanhoren van het beiaardspel. De drie pistolen bleken ondertussen omgebouwd tot een befaamd eetcafé met de voor de hand liggende naam 'Pistola'. Deze voormiddag vullende beeldenwandeling werd nog voor het Begijnhof door Panamarenko onderbroken. Wij met zijn allen op zoek naar een halve frank verdwenen uit zijn Vlaamse rugzak in de nabijheid van het Kadettenplein. Met de hulp van het miraculeuze Virga Jesse beeldje werd dit kostbare kleinood terug gevonden in de gelijknamige basiliek, vlakbij de juwelierszaak van nog een Orye. Heemkundigen beweren dat Hasselt door laatst genoemde familie met de medewerking van nog een derde zaakvoerende zoon tot een niet onaardige winkelstad is uitgegroeid. Dit was nu eens niet het werk van de alom geprezen (?) Steve.

Eens de jus uit de benen opgebruikt werd dankbaar gebruik gemaakt van heerlijke voedingssupplementen aangeboden in het daartoe uitgelezen 'Smaaksalon'. De dames werden er alvast door Chocla d'or aan Valentijn herinnerd. Post of propter de maagstrelende lunch kwamen de tongen los. En zo zal in de annalen vermeld worden dat vriend Paul VD op grond van een waardevol Plus CV in Hasselt door Valentijn beëdigd werd tot grootmeester van VVOG Plus! En dit in opvolging van een moegestreden CO, die 10 jaar lang, zijn krachten had ingezet ten gunste van de senioren. De ziekte van de tijd, een Burn-out te meer?

Om te eindigen. De VVOG Plussers hadden wel degelijk de smaak te pakken. De 'Stad van de Smaak' werd voor hen een sympathieke openbaring dank zij de uit eigen rangen ontsproten Hasselaars. De nood aan dergelijke perifere provinciale activiteiten met de medewerking van de *locals*, jonge en oudere, werd er bevestigd en de onderlinge samenhang ook versterkt.

Tenslotte was het niet het Limburgse warm water dat de senioren deed trillen, maar wel het feest en de 'zum afschied' aangeboden jonge(?), oude(?), maar zeker belegen jenever uit de Witte Nonnenstraat.

Et moi, je reste VVOG Plus!